



Lwengo Kids Foundation

Bakkerstraat 2
3882 AA Putten

tel. 06 1307 1167

mail: lwengokids@gmail.com

website: www.lwengokids.nl

rekening NL75 TRIO 0379 3857 67

t.n.v. Lwengo Kids Foundation, Putten

Reisverslag, oktober 2021

Omdat het voor ons weer een indrukwekkende reis was, willen we u graag even meenemen op onze reis naar Lwengo.

Voor de sponsors is er uiteraard ook een persoonlijke mail in aantocht met foto's van hun sponsorkind(eren), maar dat vraagt iets meer tijd.

We hadden eerst wat hobbels in Nederland te nemen, maar nadat het visum digitaal binnen was en de PCR-test "negatief" aangaf, konden we met een redelijk gerust hart richting Uganda.

Na een voorspoedige reis kwamen we in Masaka aan en kon het werk in Lwengo verder voorbereid worden.

De school is nog steeds dicht. Naar verwachting mogen de scholen in januari 2022 weer open. We zijn dan 2 jaar, met een onderbreking van 6 weken, verder voordat deze kinderen weer onderwijs krijgen. Mondjesmaat is er wat thuisonderwijs geweest, maar dat is te verwaarlozen.

Het sponsorgeld (de schoolfee) is besteed aan de kosten die de school nu eenmaal toch met zich meebrengt. Zo is een deel van het personeel in dienst gebleven. Ook zijn de vloeren van de klaslokalen gerepareerd en de muren zijn weer opgefrist. De ouders van kinderen die niet in sponsoring zijn, betaalden geen schoolfee meer, omdat ook zij moeite hebben het hoofd boven water te houden. Anthony zou in ernstige problemen gekomen zijn, als ook wij het af hadden laten weten. Dan was immers alles voor

niets geweest... en dat is toch het laatste wat we willen! Dank voor uw enorme vertrouwen in ons, in Anthony en zijn staf. Zij zijn ons vertrouwen meer dan waard!



De nieuwe sponsorkinderen hebben we thuis bezocht, ook de kinderen met een beperking zagen we zoveel mogelijk thuis.

De andere kinderen kwamen in groepen naar school en zo zagen we in 6 dagen zo goed als alle sponsorkinderen.

In de periode dat we niet naar Uganda konden gaan, hadden we veel contact via de app en mail met Anthony. Zo konden we toch de nodige beslissingen nemen. Zo hoorden we dat oma van ons meervoudig gehandicapte Rihana ernstig ziek was. Ze kon niet meer voor het meisje zorgen. Samen met Anthony hebben we informatie ingewonnen betreffende opvangmogelijkheden voor haar en hebben we een goed plekje gevonden, waar ze de juiste behandelingen en verzorging krijgt. We zijn natuurlijk op bezoek geweest en zagen Rihana met een lach op haar gezicht. Fantastisch!



We zagen ook dat de wat oudere kinderen met een beperking, vaak maar wat rondlopen. Ook al

zou de school open zijn, zijn deze jongeren eigenlijk te oud geworden voor Lwerudeso Primary School.

Voor hen hebben we een school bezocht die jongeren van 15 t/m 25 jaar met een beperking, les geven in bijvoorbeeld leerbewerking, metaaltechniek, houtbewerking, naaien, etc. Ze krijgen daar een jaar begeleiding/les en dan een toolbox waarmee ze zelf het één en ander kunnen gaan doen. Uiteraard onder begeleiding. We gaan hiermee samen met Anthony aan het werk.

Door de corona zien we de armoede in Lwengo toenemen. En je vraagt je wel eens af: gaat het ooit nog goedkomen.... Onder andere het eenzijdige eten baart ons zorgen en kan zoveel beter. Ons enthousiasme wint het weer en we maken met Joseph en Anthony plannen om onder begeleiding moestuintjes te ontwikkelen. Ook dit plan zullen we verder uitwerken.

We zien bijna alle kinderen die met of zonder ouders naar school gekomen zijn en wat zijn zij en wij weer blij elkaar te zien en een teken van leven van u te krijgen!

We hebben voor de jonge kinderen een klein cadeautje gekocht, een sleutelhanger met een lampje. De oudere kinderen kregen een vierkleurenpen. Een schot in de roos, we zien weer stralende ogen en wat zijn de kinderen toch gegroeid ondanks alle ontberingen. De meeste kinderen hebben we dan ook 2 jaar niet gezien! U gaat het zien in de persoonlijke mail!



Op onze laatste dag, aten we met groep 7 (die allemaal geslaagd zijn!) de beloofde taart. Ook was een groot aantal middelbare scholieren aanwezig.

Indrukwekkend was het verhaal van Axum en Jesca. Zij spraken de aanwezige jongeren (en ons) toe om hen te motiveren vol te houden en de studie serieus te nemen. Axum is klaar op St. Kizito's Technical Instituut en Jesca heeft 4 jaar

Nakyeny Secondary School afgerond. De vader van Axum is het afgelopen jaar overleden. Zijn moeder was al langer geleden overleden. Hij moet het helemaal alleen doen. Hij vertelt aan de anderen dat hij zo geholpen is door zijn sponsor en van Lwengo Kids veel steun ervaart. De kinderen, meest groep 7, zitten doodstil te luisteren. Axum wil verder leren totdat hij zelf onderwijs kan geven op een Technical School. Jesca wil graag verpleegkundige worden. Ook Jesca heeft een indrukwekkend verhaal over haar afkomst en studie tot nu toe. Met respect luisteren de kinderen ook naar haar verhaal en wij kijken toe welk een positieve invloed dit op de kinderen heeft. We zijn ontroerd.

Beide sponsors van deze jongeren zijn bereid hen verder te ondersteunen, waar zowel Axum, Jesca en wij ontzettend blij mee zijn! Beiden wachten nu tot de scholen weer open gaan en zij verder kunnen met hun vervolgopleiding.

Met moeite nemen we na 2,5 week weer afscheid om al onze ervaringen met u te gaan delen. Het was een goede reis en we hebben veel inspiratie opgedaan. Vol vertrouwen en met u als achterban zetten we ons mooie werk met veel enthousiasme voort!

Wat was het goed dat we er waren!

Lieve groet,

Pieter en Marga Streefkerk



Namusoke Jesca



Lusiba Axum